

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ - Πολιτεία - Δημοκρατία - Αυτοδιοίκηση

30.06.2010

Γράφει η ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΚΟΒΛΗ

Κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις “ΠΥΞΙΔΑ” (πρόκειται για την εφημερίδα “Πυξίδα της πόλης” που κυκλοφορεί κάθε μήνα με πλούσια και ενδιαφέροντα ύλη).

Συγγραφέας, του παραπάνω βιβλίου, είναι ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Γιώργος Αγοραστάκης και απαντάει σε μια σειρά ερωτήματα που βασανίζουν κάθε πολίτη σήμερα.

Όπως είπε -κατά την παρουσίαση του βιβλίου- ο κ. Γιώργος Νικολακάκης, καθηγητής στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης - αξιοποιώντας ο συγγραφέας την πολύχρονη εμπειρία του στην Αυτοδιοίκηση καθώς και τη θεωρητική ιδεολογική του συγκρότηση “κατάφερε να δώσει ένα βιβλίο για καιρία ζητήματα που αφορούν το τρίπτυχο πολιτεία, δημοκρατία αυτοδιοίκηση”. Ο δε πρώην δήμαρχος Ανωγείων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Γιώργος Κλάδος, είπε, ότι είναι εντυπωσιασμένος τόσο από το περιεχόμενο του βιβλίου όσο κι από τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας.

Μετά την κατάρρευση της Σοβ. Ένωσης και γενικότερα την πτώση “υπαρκτού” σοσιαλισμού οι απολογητές του καπιταλισμού μίλησαν “για το τέλος της ιστορίας”. Ισχυρίστηκαν ότι: “Ο καπιταλισμός είναι το ιδεώδες που επιτεύχθηκε κι ότι να προχωρήσουμε πέραν απ’ αυτόν είναι ουτοπία...”.

Ο συγγραφέας ανατρέπει αυτό τον ισχυρισμό και δείχνει ότι, το 1989 εγκαινιάζεται μια νέα εποχή του κοινωνικού πλούτου, την εγκατάλειψη της “Κεϊνσιανής περιόδου”, την ανάδειξη των ΗΠΑ σε μοναδική υπερδύναμη κι ότι την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα είχαμε την κατάρρευση του συγκεντρωτικού κρατικού σχεδιασμού, σοβιετικού τύπου και την απεριόριστη και ανεξέλεγκτη αγορά της καπιταλιστικής οικονομίας, αμερικανικού τύπου.

Μεγάλο μέρος της εργασίας του διαθέτει ο συγγραφέας στην ανάλυση της κατάστασης στη χώρα μας. Μιλάει για την οικονομική, κοινωνική, ηθική κρίση, τους θεσμούς, τη διαπλοκή, για τα κόμματα και τους πολιτικούς που έχουνε χάσει κάθε σχέση με την κοινωνία κι από διαχειριστές των γενικών συμφερόντων έχουνε μετατραπεί σε διεκπεραιωτές των ατομικών τους επιδιώξεων. Μιλάει για την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική, για την κρίση στην πολιτική και τη δημοκρατία.

Η Ελλάδα -λέει- χρειάζεται συνολικά, ανασυγκρότηση με την αποκέντρωση του κράτους, την ενσωμάτωση μορφών άμεσης Δημοκρατίας, έτσι μόνο θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική.

Μιλάει για τον ρόλο και τη σημασία πρώτου και δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης και αναλύει το σχέδιο “Καλλικράτης”.

Τελικό συμπέρασμα του συγγραφέα είναι ότι σήμερα ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση αλλαγών και ανακατατάξεων, βρίσκεται σε κρίση, στην οποία οδήγησε η παγκοσμιοποίηση και η ανεξέλεγκτη ελεύθερη αγορά. Η περίοδος αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ αλλά και δεν γνωρίζουμε που θα καταλήξει.

Οι εκφραστές της παγκοσμιοποίησης δεν μπορούν να συνεχίσουν να ακολουθούν το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης. Ούτε και θα τους το επιτρέψουν οι δυνάμεις εκείνες που εναντιώθηκαν στο ανεξέλεγκτο παιχνίδι της ελεύθερης αγοράς, χρειάζεται στροφή, αλλαγή πορείας, χρειάζονται αλλαγές.

Η παρούσα κατάσταση είχε οδυνηρές συνέπειες για τη χώρα μας, ωστόσο υπάρχει λύση. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να πορευτεί στο μέλλον χωρίς “κηδεμόνες και προστάζει” και με την κοινωνία να βρίσκεται στο περιθώριο. Φτάνει εμείς να το καταλάβουμε.

Προχωρώντας όλοι μαζί να χαράξουμε αυτή τη νέα πορεία.

